

## Göteborgsresan 27 mars 2018

En småkall tisdagsmorgon träffades en liten men tapper skara från Seniorschack Stockholm på Centralen för avresa mot Göteborg kl. 07.11. Utbytet med schackveteranerna i Göteborg har efter några år kommit att bli en uppskattad tradition och de inledande förhoppningarna var väl att vi skulle få ihop en bra skara för vår resa. Trots tidig information och återkommande marknadsföring blev vi dock bara 7 medlemmar som anmälde sig till resan. Med tanke på att vi är ca 100 medlemmar i klubben är det naturligt att fråga sig varför inte fler ställde upp. Vi vet att intresset för att spela schack är stort och det kanske skulle vara intressant att närmare undersöka orsakerna till manfallet. För några var säkert just den valda dagen kanske olämplig på grund av andra prioriterade aktiviteter men vilka andra motiv för att avstå finns där – kanske ekonomiska (det facila priset för hela resan var 375:-), man tycker inte om att resa, man vill inte gå upp tidigt och/eller komma hem sent, etc. En bättre förståelse av de bakomliggande orsakerna skulle vara värdefulla för den framtida planeringen.

Nåväl, strax före kl. 7 klev vi ombord och intog en reserverad hörna för resan. Vi hade bokat sittplatser med bord och medfört två bräden med pjäser och klockor som mycket snart var uppställda för spel. De 3,5 timmarna som nerresan skulle ta förflöt snabbt med spontana blyxtpartier som alla deltog i och däremellan diskussion och analys av intressanta ställningar och genomgång av speciellt fascinerande partier någon erinrade sig. Vi lyckades även klämma in en paus för kaffe och en smörgås i den välförsedda bistron. När vi var på väg att rulla in på Göteborgs central och vi samlade ihop våra pinaler och rockar noterade vi att resan hade förflutit planenligt utan några driftstörningar som ibland har varit ett återkommande gissel för SJ – vi var dock lite för tidigt ute! Med 100 meter kvar till avstigning slocknade allt och det blev tyst – tågpersonalen meddelade att hela centralområdet hade blivit strömlöst så vi blev stående i avvaktan på att kraften skulle återvända. Efter 20 minuters väntan återkom strömmen och vi kunde rulla in de sista metrarna.

Våra värdar i Göteborg hade tålmodigt väntat på oss och med biltransport förflyttade vi oss till Allégården där Göteborgs schackvänner håller till. Allégården är ett pensionärernas allaktivitetshus där man erbjuder kurser, möteslokaler med lunchservering. Huset var fullt av besökande (inte bara schackspelare) och verkade vara en mycket populär samlingsplats. Efter inledande välkomstkaffe gick vår värd Anders Kvarby igenom förutsättningarna för dagens spel. Våra värdar hade samlat ihop 21 schackspelare som delades upp i 3 lag och vi från Stockholm utgjorde ett fjärde lag, där alla lag skulle mötas en gång, d.v.s. totalt 3 ronder.

Resultaten från matcherna finns redovisade i göteborgarnas rapport och vi kan väl bara konstatera att vi inte var så väldigt framgångsrika. Inte ens efter att vi blev bjudna på lunch i Allégårdens restaurang efter två ronder blev resultaten bättre. Det enda försöket till bortförklaring gick ut på att vi var som ett dåligt vin – vi tål inte att resa. Atmosfären under spelet och bland spelarna var dock mycket bra och det sociala umgänget gav mellan partier och ronder tillfälle till många samtal och diskussioner.

Efter avslutat spel och ömsesidig avtackning blev vi transporterade tillbaka till centralen i god tid före återresans avgångstid, 17.29, vilket tillät en stunds eget "turistande" i det närbelägna köpcentrumet Nordstan. Även på återresan hade vi bordsplatser för att kunna sätta upp bräden och pjäser för spontanspel. Mellan partierna berättades schackminnen men vi diskuterade även allmänna frågor av intresse för Seniorschack Stockholms verksamhet, såväl de egna turneringarna som lagspel.

När vi till slut rullade in på Stockholmscentral vid halv-9-tiden på kvällen kunde vi summera dagen med att alla tyckte det hade varit en positiv upplevelse, traditionen med matchutbyte bör fortsätta och vi skall anstränga oss att få med fler Stockholmare nästa gång vi åker västerut.